

Brieven van S.F.W. Koorda v. Lysinga aan H.J. Schimmel.

10. Eerste brief gedateerd 15. Sept. 1872.  
Laatste van R.v.E. 10 Juli 1893  
Laatste brief in de verzameling is van de hand van  
Merr. R.v.E. (de echtgenote) d.d. 19 Febr. 1900.
20. De brieven van Schimmel aan R.v.E. zijn onvindbaar. (?)  
In 1906 maakt de Fr. melding van het feit dat  
Schimmels brieven niet in de nalatenschap van  
R.v.E. († 20 Mei 1897) zijn aangetroffen.
30. De brieven van R.v.E. geven een uitgebreid beeld  
van zijn strijd Schimmel wor zijn oertuiging  
(het spiritisme) te winnen.  
Spiritisme moet hier opgevat als: Nawolging van  
Allan-Kardee, geloof in reïncarnatie.
40. Schimmel gaat op den duur geloof hechten aan  
de geestenhypothese, maar kiest de kant van  
het Spiritualisme. d.w.z. Slechts op basis van  
woldoende feiten kan tot uetmatigheden  
m.b.t. het spiritisme besloten worden.
50. R.v.E.'s uitgangspunt is, met een variant op  
Descartes: "Ik denk dus heb bestaat"  
Als bewijsgrond wert hij de leer van Anselmus  
aan. Uiterndelijk heeft R.v.E. Schimmel  
- in dezen - niet kunnen overtuigen.  
Deze kiest de zijde van Ds. Rutgers v.d. Hoff.
60. De brieven geven een interessant beeld van  
de strijd wor het spiritisme aan het eind  
van de 19<sup>e</sup> eeuw.